

## Verslag van de PVGE-fietsvierdaagse (17 tot en met 20 juli 2018)

Onze allereerste PVGE-fietstocht. Geweldig! De routes, onze medefietsers, het Brabantse land en de hotels. Aanrader voor alle PVGE-leden die van fietsen houden.

### Vooraf: wie zouden er mee gaan?

Echtgenoot Pieter en ik (Ine) zijn nog niet lang lid. Weliswaar ouder dan 50 jaar, maar wellicht jonkies in het gezelschap? Wij rijden op een gewone fiets. Zijn er veel elektrische fietsen bij? Hoe hoog ligt het tempo? Bevalt fietsen in een groep? De organisatie had gelukkig duidelijk gecommuniceerd: koffers afgeven, fietsregels, hotellocaties, etc. Dinsdagochtend 17 juli - Prinsenhof: kennismaking, veiligheidshesjes ('PVGE: Voor iedereen van 50 jaar en ouder') en groepsfoto. We waren met 29 personen. 22 met een elektrische fiets en 7 met een OEK-fiets, volgens Herman (Op Eigen Kracht).

**Die eerste dag** zijn we vanuit Best, via Heeze, de Strabrechtse Heide ("die grooote heide") en Someren gearriveerd in Deurne bij KloosterHotel Willibrordhaeghe. 65 kilometer, vooraf verkend door Chris, Marianne en Sjef. Hun keuze om door Brabant te fietsen was fijn. Dichtbij en toch ook onbekende plekken. We sliepen in een Fletcher-hotel. De kamers waren prima, de locatie prachtig en het eten heerlijk. 's Avonds gezellig met z'n allen buiten gezeten.

**Dag 2** fietsten we van Deurne via Vlierden naar Helmond en Aarle-Rixtel. Probleempje: bij onze bagage hadden andere hotelgasten óók koffers gezet. Maar chauffeur Felix was niet voor één gat te vangen: hij maakte foto's van alle koffers en liet die aan ons zien. Probleem opgelost. Na die onderbreking fietsen we via Lieshout, Mariahout, Zijtaart, Berlicum naar ons tweede Fletcher-hotel, in Rosmalen. Speciaal voor de PVGE was er (ruim) gedekt op een terras aan de Rosmalense Plas.

**Dag 3** moest Chris improviseren. Op de geplande route woedde een bosbrand. Daar konden we beter niet langs. De aangepaste route ging nu van Rosmalen naar Engelen, Vlijmen en via de Bossche Gement naar Vught. Na een heerlijke lunch fietsten we via Helvoirt naar Oisterwijk. Wederom prachtig fietsweer. Ons derde Fletcher-hotel lag verscholen in de bossen: Hotel Boschoord. Prima plek om samen buiten een aperitiefje te nemen. Jammer dat het alweer de laatste avond was.

**Dag 4** fietsten we vanuit Oisterwijk door de Kampina. Even halt - fietstas op de grond; ongeveer de enige keer dat we moesten stoppen: in vier fietsdagen geen enkele lekke band of valpartij! Via Boxtel laatste tussenstop in Olland. Daar werden Chris, Sjef, Marianne en achteraan-fietsers Dick terecht door Johan bedankt. Vervolgens richting eindpunt Best; totaal 170 kilometer.

Opmerkingen onderweg, vanwege 29 knalgele PVGE-hesjes:

- "Zo, dat zijn er veel!"
- "Werken jullie allemaal bij de gemeente?"
- "Een andere KBO-vereniging!"
- "Zeker een vrijgezellenfeest"
- "Is dat een fietsclub?" "Nee, een bejaardenclub"
- In het hotel in Rosmalen: "The Activity Team already arrived"

Ine Meeuwis